

# LYSETS JORD

Rolf Sparre Johansson



Lysets jord



# LYSETS JORD



Rolf Sparre Johansson



så er anden halvdel af ugen i gang

jeg er ankommet midt i dagen

det er hverdag, så der var ikke mange mennesker, så  
jeg kunne slappe af

det er en god følelse

som et smugkig fra månen

året har et stort ansigt, og jeg glæder mig til det lille  
ansigt

nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,  
nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,  
nej

jeg er så nervøs

jeg er som en tør bolle

jeg kommer til at få det sjovt

det skal være rart at have en god kompatibilitet

jeg vil finde min fritid

et boblebad for enden af en lang rejse

fra nu af vil jeg hæve en masse penge og blive voksen

jeg skal være mit barn

en hovedrengøring der bare ligger derhjemme hele  
dagen

knokler



som et fossil

den perfekte person

jeg dør ikke af at blive plantet ud, men jeg er en  
potteplante

jeg lignede en onkel der købte porrer i supermarkedet

— lidt oppustet, jeg kan ikke identificere det

jeg er bange, og jeg fryser

når jeg drikker vand føles det som brød i munden

som om det er ukendt

jeg skal sove, og jeg skal sove, og jeg skal sove

nu starter jeg dagen med at håbe på 0,1% af mit liv

genoplivet som sved

jeg er ikke et plejebarn

det ser ud til at blive en god måned at have det sjovt  
med høj temperatur

jeg går til midten af dagen, og jeg går til midten af dagen

jeg vil strække mig som en jernbane

jeg går ud i denne tilstand

gennemsigtig af lyset

jeg kan ikke føle at jeg kommer til at have det sjovt  
med en masse problemer

jeg går på arbejde hver dag

jeg bliver træt i mit levebrød

passerer trygt gennem året

jeg bliver et fennikelhoved i mit eget

evakueret til sommerhuset

---

det er så varmt og bagt, men jeg klarer den i det  
varme værelse, så jeg hygger mig

jeg vil modnes på det hemmelige sted

jeg skal have det sjovt, og jeg hygger mig, og jeg skal  
bevare kontrollen

jeg tør godt afslutte det

døden i hånde

jeg kan ikke få nok, ligesom mine forældre

jeg vil gå bagud og fremad

da jeg gik i folkeskolen

på en eller anden måde prøvede jeg at være monokrom

som et bål uden brænde

jeg skiftede næsten ansigt

jeg blev kongen med det dobbelte hoved

det er længe siden jeg har leget udenfor i lang tid

så er det ved at være tid til at bevæge sig

jeg ville gøre det, men jeg glemte det

jeg har tendens til at glemme

jeg er blevet dum som en tebolle

jeg troede at jeg pludselig blæste væk

der var køligt og lovende i fremtiden

jeg skal klippes, og jeg skal have det sjovt

da jeg sprang over åen viste det sig at føles fantastisk

jeg havde det sjovt

jeg mistede en plads der er stærkere end mælk

syv dage gammel med et åbent og forfærdeligt ansigt

ansigtet der ser ud som om det er midt på dagen

jeg er meget ked af det

det er koldt i dag og jeg er begyndt at tabe mine blade

det er et år siden jeg blev skræddersyet

jeg gjorde ondt på mig selv sidste sommer

ligesom, ligesom, ligesom, ligesom, ligesom, ligesom,  
ligesom, ligesom, ligesom

det er ved at blive koldt

hækken er dækket af sne

jeg er det samme som den hvide sne

jeg går tilbage til sommeren med ukrudt, og jeg tager  
tilbage til forrige år, og jeg skal hygge mig

jeg gik i parken, vinteren er fuld af fugle

lyset overvintret i vindueskarmen

som foldede vinger på grå fugle

jeg er bange for at det ikke kan lade sig gøre

jeg er i live, indtil jeg bliver voksen, så jeg er ikke  
sikker på, at jeg er i live

hvor mange år tager det at blive som en klippe?

jeg vil vokse mig stor

på en eller anden måde er det blevet afgjort

jeg skal trække vejret på ubestemt tid

fastgjort til planeten

som et brændende træ

har fået det bedre

jeg forgrener mig i år

jeg skal have det sjovt med fremtiden, og jeg skal  
hygge mig med en god følelse

som et råddent løg



jeg føler at jeg vokser så hurtigt, snart bliver jeg deform

som om jeg var et forsøgsdyr

jeg glør på alle mennesker

jeg kan ikke lade være med at ville snakke med dig

det er længe siden jeg har været midt i lang tid

årsdagen for årsdagen for årsdagen for årsdagen for  
årsdagen for årsdagen for årsdagen for årsdagen  
for årsdagen for årsdagen

kirsebærtræerne blomstrer på kirkegården

det er på tide at spise hindbæris

jeg skal hygge mig med en masse mennesker

solen skinner og det regner og sner

jeg indtog nogle rådne blade i løbet af vinteren

jeg er så ensom

sammenlignet med jorden

jeg fjerner hundehår fra vasketøjet, men jeg har det fint

jeg kommer fra et sted, hvor der ikke er træer

der er mange dage, og der er mange ting, men jeg ved  
ikke, om der er nogen tilstand

nu strammer og administrerer jeg mig selv

den smerte jeg har opdraget

det er fire uger siden, jeg spirede

den rose der vokser midt på dagen

det er en myre at vende tilbage til det konkrete

jeg er ikke så venlig at blive langsynet

bange for at se baljens bund

jeg er bekymret for om det er normalt at dø

jeg vil virkelig gerne have, at du vokser op med en  
masse kærlighed

det såkaldt utaknemmelige mønster

hvis du svesker og vokser, vil du blive en mus, der  
også er en egenskab

jeg er et energisk barn

et meget rødmende individ

jeg spiller bold med mit eget hoved

jeg voksede op i en kop

jeg er vokset op på én gang

det er stenen af pleje

jeg ved ikke, hvordan det er at have et fornavn

mit indre er organiseret som en buket blomster

som en krystalklynge

jeg kommer til at have det sjovt

det er en uovervindelig tanke

det bliver en tid med eventyr og angreb, temmelig  
ensom og smertefuld, tror jeg

jeg er ikke en sten, så jeg skal hygge mig med  
selvbestøvning

---

jeg har ikke haft blackout endnu, men jeg ser godt ud

i år skal jeg være smuk

en kunde der kollapsede

på denne tid af året er ukrudtet virkelig smukt

gule mælkebøtter

det begynder at regne

jeg var midt i lang tid, mens jeg var i midten

den frosne krise er overstået, så jeg skal snart have  
nogle holdbare mennesker i haven

så er det snart tid til at hygge sig med en masse sjov,  
overraskelser og spænding

om en måned vil jeg tage mit eget liv

det føles som om, året er gået i stykker

der er allerede trafikprop, så mon ikke jeg bare  
kravler hjem?

jeg kan ikke tage mine fødder alvorligt

jeg har ingen udholdenhed, eller jeg har ingen viden

jeg falder i søvn i et sort hul

det er godt at være en klon

næste år vil jeg være en klippetorso

jeg bliver ikke voksen af at være lige og blive rund

jeg vil være afslappet, og jeg tænker på en masse ting,  
men i dag har jeg født

de hårde mennesker, der overlevede vinteren, lad os  
plante dem i lysets jord







**Lysets jord**

Rolf Sparre Johansson

AFV Press 2020

Alle rettigheter tilhører forfatteren

Formgiver: Håkon Pagander

ISBN: 978-82-93395-19-5

[www.afvpress.com](http://www.afvpress.com)



/

ISBN: 978-82-93395-19-5



9 788293 395195